

B E D A N K T !

Op 3 april 1993 tijdens een landelijke bijeenkomst voor slachtoffers en nabestaanden van de vliegcrash met de DC-10 in Faro op 21 december 1992 bleek bij velen de behoefte te bestaan om onze dankbaarheid te betuigen aan al die mensen in Portugal, die ons na dat ongeluk terzijde hebben gestaan.

Er bestaan in het Nederlands eigenlijk geen woorden om uitdrukking te geven aan onze gevoelens van dankbaarheid voor alle hulp die wij ontvangen hebben na deze ramp.

Zoveel mensen die ons geholpen hebben, zoveel warmte die ons toestroomde in de eerste uren na het ongeluk.

Wat ons met name heeft geraakt, is dat die hulp echt **vanuit uw hart** werd geboden.

Wij hadden en hebben veel te verwerken: diverse inzittenden waren gewond en voor een aantal van hen zal het nog lang duren voordat zij volledig hersteld zullen zijn.

Sommigen zullen blijvend lichamelijk letsel overhouden.

Daarnaast is iedereen bezig met zijn of haar psychologische verwerking van het ongeval. Juist dit laatste heeft veroorzaakt, dat wij nu pas, ruim 3 maanden na de crash, in staat zijn om u allen te bedanken voor de steun die voor ons zo belangrijk is geweest:

Onze dank gaat uit naar:

- alle brandweermensen op het vliegveld
- mensen op het vliegveld, die Eerste Hulp hebben verleend
- chauffeurs van bussen en particuliere auto's die naar het ziekenhuis reden
- ambulancepersoneel
- politie die zorgde voor het vrijhouden van de wegen
- ziekenhuispersoneel (waarvan velen kwamen helpen terwijl ze geen dienst hadden)
- de bemanning van de helikopters die mensen naar Lissabon vlogen
- personeel en directies van de hotels Ibis, Eva en Faro
- winkeliers die vaak nog na sluitingstijd bereikbaar bleven
- mensen die zorgden voor kleding en andere eerste benodigdheden
- medewerkers van vele reisorganisaties
- Nederlandse vakantiegangers
- Nederlandse bewoners van de Algarve
- en vele, vele andere Portugezen en buitenlanders die spontaan hulp boden in welke vorm dan ook.

Namens ons allen:

B E D A N K T !

8 april 1993