

Uit *Groene Amsterdammer*, 'gewoon liegen', 3 februari 1999

Over de ElAl-crash in de Bijlmer, 4 oktober 1992

“... Het gaat al mis de ochtend na de ramp. Dan verklaart directeur-generaal mr. J. Weck, de hoogste ambtenaar van de RLD, dat zijn dienst geen blaam treft. Zijn mensen, met name de luchtverkeersleiders, hebben 'adequaat' gehandeld. Tijdens de persconferentie wordt hij geflankeerd door minister Maij-Weggen, die maar al te blij is met Wecks uitleg. ...”